

28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 'Ik heb dorst.'

29 Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond.

30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

31 Het was voorbereidingsdag,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hoe kan een gekruisigde tot een vrolijke boodschap worden?

Romeinen pasten kruisiging als straf toe op slaven, misdadigers en opstandelingen.

Hoe heeft iemand dat bedacht, vraag ik me af en hoe komen mensen er toe naar zo'n executie te gaan kijken.

Het was een wrede dood: na geseling moest het slachtoffer uren en soms dagen lijden aan het kruis voordat de dood intrad.

In Sephoris vlakbij Nazareth zijn in het jaar 6, tweeduizend mensen gekruisigd.

Het kan niet anders, of de kleine Jezus moet dat gezien hebben.

Kunt u begrijpen met welk een afgrijzen de toenmalige wereld reageerde op de verkondiging dat een gekruisigde de weg naar het leven is?

Nog moeilijker werd het toen erbij werd gezegd: deze is God!

Dat kon niet, wat een god moet stoer zijn en machtig, geen zwakkeling die zich in een gekruisigd mens laat zien.

In een van de catacomben van Rome is dan ook een spotprent aangetroffen van iemand met een ezelskop aan het kruis met eronder de woorden: Alexamenos aanbidt zijn God.

M.a.w. je bent gek als je dat doet en gelooft!

Hoe kan de dood van de gekruisigde Jezus nu relevant zijn?

Om daar antwoord op te geven moeten we onderscheid maken tussen een feit en de diepere betekenis ervan.

De dichter Frederick Langbridge schrijft ergens:

twee mensen kijken door dezelfde tralies heen

De een ziet modder, de ander sterren alleen.

De dichter heeft het hier over twee gevangenen die door dezelfde tralies heen kijken.

Maar ze zien verschillende dingen: de een ziet modder zoals sommige alleen sleur zien en losse feiten die niets betekenen.

Maar de ander ziet sterren, zoals er mensen zijn die weten van de hemel en zijn bestemming.

Welnu, volgens het NT zit er een verborgen betekenis achter de gekruisigde Jezus.

Er gloort hemels licht vanaf het kruis.

Die verborgen betekenis zit 'em al in het feit dat het lijden van Jezus iets van doelbewustheid heeft -meermalen horen we Hem zijn eigen lijden aankondigen-.

En die doelbewustheid komt ook tot uiting in de manier waarop Hij stierf.

Alle evangelisten vertellen ons dit: 'Hij boog zijn hoofd en gaf de geest'.

Dat lijkt op het eerste gehoor gewoon, maar het is bijzonder.

Opvallend is namelijk dat aan Jezus niet eerst de geest werd ontnomen en Hij daarna het hoofd liet hangen -zo zou het ons vergaan- maar andersom: 'Hij boog -doelbewust- zijn hoofd en gaf de Geest'.

Het sterven was geen lot wat Hem overkwam, maar een daad, die Hij stelde.

En de evangelist Johannes bepaalt ons nog meer bij dat doelbewuste.

Tot drie maal toe horen we het woord 'volbracht'

Toen Jezus wist dat alles reeds 'volbracht' was en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan (te volbrengen) zei hij: 'ik heb dorst'.

Even later verzamelde Hij alle kracht om die laatste woorden uit te spreken: 'Het is volbracht' .

En wat betekenen die woorden? Overwinning?

In de Johannespassion van Bach is er een aria rond dit kruiswoord die begint met donkere tonen, die traag en somber klinken.

Maar dan gaat die aria opeens over in een overwinningslied: alle registers gaan open, want de Held uit Juda overwint met macht.

Zit die overwinningskreet in de woorden 'het is volbracht'?

Of wordt de ware betekenis in de rockopera Jesus Christ Superstar gegeven waar Jezus zegt: 'it is finished' en je meer het gevoel krijgt dat het betekent 'het is afgelopen'.

Daarna is de film ook afgelopen en zie je de acteurs in een bus stappen, die dan weggrijdt.

Welke betekenis zit er achter de woorden 'het is volbracht' en welke betekenis zit er achter het kruis van Jezus?

Het is goed om te weten dat het Johannes-evangelie ons meldt dat de dag van de kruisiging van Jezus precies 'de Voorbereidingsdag was van het Pascha'.

Het Pascha dat die avond zou aanvangen was het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte.

Op de voorbereidingsdag werden in Jezus' tijd lammeren geslacht in de tempel voor de Pascha viering.

De priesters riepen daarbij in koor: het is volbracht!

En nu is het alsof de evangelist zegt: het echte Pascha-lam hangt hier aan dit kruis.

Jezus is als een Paschalam!

Ons paaslam is geslacht schrijft Paulus in een van zijn brieven.

Jezus is het Pascha-lam waarvan het bloed a.h.w. aan de deurposten van ons bestaan is gestreken.

De doodsengel gaat aan ons voorbij.

Als je je dan met Jezus verbindt kun je God naderen.

Dat alles zit in dat woordje 'volbracht'.

Deze levensopdracht van Jezus was 'tot zijn doel gekomen' staat er letterlijk in het Grieks, is voltooid.

En je hoort er ook Psalm 22 in waarvan andere evangelisten vertellen dat Jezus daarvan de beginwoorden citeerde 'mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'

Het is een Psalm van een lijdend mens die Jezus misschien wel helemaal gebeden heeft en die Psalm eindigt met de jubel 'dat Hij een God van daden is'.

En trefzeker is de berijming met de woorden dat Hij 't volbracht.

Met deze slotwoorden van Psalm 22 wordt het vertrouwen uitgesproken in een bevrijding, en voltooiing van Godswege.

Het is volbracht.

Ja, maar klopt dat dan wel als je om je heen kijkt?

De wereld kent miljoenen vluchtelingen, overal duikt terreur op, de armoede is ongekend en nog steeds is er ziekte en dood?

Toch vertelt het NT dat met het volbrachte werk van Jezus het 'begin' van het einde is ingeluid, het fundament is gelegd voor een nieuwe wereld.

Die wereld zelf staat nog in de steigers zoals een brug of een pijlerdam in de steigers staat en soms in plastic verpakt en je hoort een hele hoop getimmer...maar eens gaat het steigerwerk weg en staat daar de brug, de pijlerdam, de nieuwe wereld.

Aan het kruis werd het D-day, maar het was nog geen V-day.

Toen de geallieerden op 6 juni 1944 landden in Normandië was de WO II beslist, maar er werd daarna nog hard gevochten om de daadwerkelijk overwinning.

Aan het kruis is alles beslist in gehalte, maar er is nog een lange weg te gaan naar de gestalte ervan.

'Het is volbracht', we horen in deze woorden dezelfde klanken als eens bij de schepping: 'op de zevende dag had God zijn werk voltooid ('volbracht').

Alsof er met het sterven van Jezus een Sabbat is aangebroken.

En waar is de Sabbat voor bedoeld?

Om Gods werk, Gods Geest in je te laten werken.

Dat lezen we dan ook: Jezus boog zijn hoofd en 'gaf de geest', staat er.

Er staat letterlijk: 'En Hij gaf de Geest 'over'.

Hij leverde de Heilige Geest over aan mensen.

Aan het kruis gaf Jezus de Geest al over om het werk dat God door Hem tot stand heeft gebracht in mensenharten te voltooien.

De boodschap van het NT is: laat je vaccineren met deze Geest, dit voltooide leven. Laat de hele mensheid zich inenten tegen het besmettelijke virus van de godsvervreemding met het serum, geneesmiddel dat Jezus heet.

Zijn leven en sterven is daartoe het medicijn.

En dat medicijn innemen, zijn leven in je laten werken, betekent 'ontvangend' leven.

Ontvangend leven is niet makkelijk.

Het volgende voorbeeld kan dat duidelijk maken.

Een paar studenten namen een proef.

Ze gingen zomaar op straat briefjes van 200 euro uitdelen.

Wilt u er een meenemen?

Het verrassende was, dat de mensen bleven staan, maar dat niemand het briefje wilde aannemen.

Tenslotte duwden de studenten de mensen gewoon het geld in handen.

Zelfs toen accepteerde vrijwel niemand het.

Men was argwanend. Er moest iets achter zitten.

Iemand die het geld wel accepteerde ging naar de eerste de beste bank om te laten controleren of het briefje wel echt was.

Tegen alles wat gratis is kijken wij vreemd aan, want achter vrijgevigheid vermoeden wij een verborgen voorwaarde.

Toch kan je tegen kostbare geschenken ook anders aankijken.

Uit een geschenk kan liefde spreken en hoe groter iemands liefde hoe groter het geschenk als teken van liefde.

Het NT verkondigt Jezus als Gods grootste en kostbaarste geschenk.

Als feit op zich was het leven van Jezus niet indrukwekkend en ook zijn dood een afgang.

Tenzij er een diepere betekenis achter schuilgaat, tenzij Jezus het kostbare geschenk van Gods liefde aan ons is.  
Wil ik dat in ontvangst nemen en eruit leven?  
Hoe wonderlijk uitzonderlijk  
een sabbat is gekomen  
eens vooral heeft Hij het juk van ons afgenomen (590:5)

Amen