

JOHANNES 14:8-21

8 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.

9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

10 Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, geloof om de werken zelf.

12 ¶ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;

13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

15 ¶ Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,

17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

18 ¶ Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

19 Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.

20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Met het komende Pinksterfeest weten veel christenen soms geen raad.

Pinksteren: dat gaat toch over mensen die boven zichzelf uitgetild werden en Gods nabijheid ervoeren?

Nee, het lijkt erop dat God vandaag ver weg is....

De nabijheid van God?

Waar is ie dan in die stroom vluchtelingen, in die niet te stoppen geweld, in ...

We zijn eerder angstig en onzeker als vol vertrouwen over Gods nabijheid

Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen was het niet anders.

Angst en onzekerheid vierden hoogtij.

Zoals wij ons soms verweesd voelen in een wereld waar geen Vaderhand zichtbaar is zo zullen de discipelen dat ook hebben gevoeld.

Ze hoorden namelijk dat Jezus ging vertrekken.

En wat is de wereld zonder Hem? Een angstige en onveilige wereld!

‘Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien’ zei Jezus

Hij duidde daarmee op zijn dood, waardoor Hij korte tijd niet meer gezien zou worden.

En dat was een grote klap voor de leerlingen.

Zolang hun Meester in hun midden was hadden ze weerstandsvermogen, was er iemand die het voor hen op nam.

Maar als Hij er niet meer zou zijn ... hoe verder?

Toch is het verder gegaan: na korte tijd kwam de opstanding, kwam er een gemeente en nu zijn we 2000 jaar later.

Wij zitten hier - hoe is dat mogelijk na Jezus' heengaan?

Er is maar één antwoord: Jezus had gezegd: 'ik laat jullie niet als wezen achter en 'ik zal de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven die altijd bij jullie zal zijn, de Geest van de Waarheid'.

Een andere pleitbezorger zal worden gezonden om voor altijd bij jullie/ons te zijn'

Dat is dus niet een andere kerkelijk leider, of briljante redenaar, of geleerde theoloog.

Welnee, dat klinkt veel te krachtpatserig, te overtrokken

De mensen die vandaag voor het voetlicht treden zijn morgen weer van het toneel verdwenen en het zijn ook mensen met gebreken.

Nee, een andere pleitbezorger.

De vorige vertaling had daar het woord 'Trooster', maar dat klonk een beetje zoetig.

In het Grieks staat er letterlijk 'Parakleet' en dat betekent de 'erbij geroepene'.

Je kan het idd ook vertalen met pleitbezorger, of zelfs met advocaat.

Je moet bij deze woorden denken aan een situatie waarbij iemand voor jou in de bres springt en je verdedigt zoals een advocaat dat in een proces doet.

En als je het evangelie goed leest dan is er ook zoiets als een proces aan de gang.

Een proces tussen Jezus en de vijandige wereld.

Wie heeft het gelijk aan zijn kant?

Jezus en zijn liefde, of alle tegenkrachten en antimachten in de wereld?

De feiten lijken Jezus in het ongelijk te stellen, want Jezus wordt gedood en daarna is er ook weer een geschiedenis van oorlogen en geruchten van oorlogen, van bloed, zweet en tranen.

Maar je moet ook het gelijk van Jezus willen zien: Jezus staat op uit de dood en zijn volgelingen getuigen ervan, leven als kruisdagers achter Hem, maar het bloed van de martelaren is als een zaad. En overal schiet het op.

Hoe dat kan?

Omdat Jezus had gebeden om bijstand: 'Vader, deze jonge mensen kunnen zichzelf niet beschermen als Ik er niet meer lichamelijk ben, maar laat U hen niet alleen.

Laat iemand voor hen opkomen, hen recht doen, in het gelijk stellen.

Dus wij, we komen het leven en de geschiedenis door dankzij de pleitbezorger.

Hij is de Onzichtbare Begeleider door de eeuwen heen: de Geest van Jezus Zelf.

Hoe kon de kerk anders die zware vervolgingen door komen?

Hoe is het anders mogelijk, dat de zwarte slaven die een blank en westers evangelie hoorden toch dat evangelie als een bevrijdende kracht ervaarden?

Hoe kan het dat er nog steeds een kerk bestaat, dat er mensen zijn die tegen de stroom oproeien?

Hoe kan het dat christenen in Syrie, Irak hun geloof niet opgeven? Dat de meest vervolgd religie tegelijk de hardst groeiende is?

Dat is alleen te danken aan die pleitbezorger waar Jezus om gebeden had.

Iemand zal zeggen: maar die kerk heeft zich niet altijd van de goede kant laten zien.

Helaas: er is naast al het goede ook een puinhoop gemaakt door christenen.

Niet te ontkennen!

Maar daarom is het een des te groter wonder dat die kerk er nog is?

Het lijkt wel of daar een God achter zit...!

Door en op en ondanks de puinhopen gaat God door.
2000 jaar leven we in een tijd waarin Jezus lichamelijk afwezig is.
Maar het is geen lege tijd. Het is een tijd gevuld met de kracht van de Geest, de Trooster, de Pleitbezorger, de Advocaat. Iemand neemt het voor ons op.

Wat dat betekent?

Dat betekent we niet te veel selfsupport moeten leven.

Om het in moderne termen te zeggen: we zullen online moeten zijn en niet offline
Online ben je als je je houdt aan de drie B's: Bijbel, Bidden, Beoefenen van gemeenschap.

Dat betekent niet dat je directe berichten uit de hemel krijgt over alles in de trant van 'zo spreekt de Heer'.

Nee, de Geest maakt ons ook mondig: de bijbel is geen receptenboek waarin de menu's staan die je in elke tijd kunt en moet nuttigen.

Het is niet zo dat je moderne vragen als: bestaat een voltooid leven? kunt beantwoorden met 'dat zoeken we even op'

De Bijbel levert wel de ingrediënten voor het menu: de waarden van trouw, liefde, respect.

En vanuit die waarden worden in elke tijd normen opgesteld en bijgesteld.

Zo werd op de eerste synode in Jeruzalem het standpunt dan niet-Joden zonder voorwaarden vooraf bij de gemeente konden horen beargumenteerd met: het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht (Hnd. 15)

Vanuit blijvende waarden werd daar op mondige wijze een nieuwe norm gesteld.

Jezus zegt: 'als jullie mij liefhebben houd je dan aan mijn geboden'.

Het gaat om liefde, om het wandelen naar Gods geboden.

Samen gevat in: 'heb God lief en je naaste.

De wereld en je eigen leven is soms vol tegenstellingen.

De krant meldt over de de droogte in Afrika en even verder weer: we gaan een warme en zonnig weekend tegemoet.

En temidden van die verwarde wereld wagen wij het met God

Met de woorden van Jezus: ik zal de Vader vragen om de pleitbezorger, de Geest van de Waarheid.

We leven niet als wezen in deze wereld, maar we geloven in Gods presentie.

Hij is er.

Niet alleen in dat ene land, bij dat ene volk, maar overal waar men Hem toelaat.

God is vanmorgen weer present in de tekenen van Brood en Wijn.

Daarmee krijgen we genoeg kracht om op weg te gaan in het volste vertrouwen dat iemand voor ons opkomt, voor ons pleit, ons in het gelijk stelt als we online blijven.

Sterker we mogen handen en voeten zijn van Jezus Christus.

Er was eens een Christus beeld gesneuveld bij een bombardement.

Dat wil zeggen: de armen en handen van Christus waren kapot.

Iemand wilde het beeld repareren.

Maar iemand anders zette een bordje bij het geschonden lichaam: jullie zijn mijn handen.

De wereld is niet verweesd: Er is iemand die voor ons pleit en wij zijn zijn handlangers.

Amen

