

Preekthema: over een familie die Jezus moest loslaten

Handelingen 1:14

Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Markus 3:21

Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

Markus 3:31-34

31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten.

32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.'

33 Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?'

34 Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.'

35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'

Markus 6:3

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan hem.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hemelvaart is een beetje een ondergeschoven kindje onder de kerkelijke feestdagen. We hebben er als moderne mensen vragen bij.

Jezus is toch niet als een raket buiten onze dampkring gekomen?

Verplaatst naar een andere planeet of zoiets?

Alsof Hemelvaart met ruimtevaart te maken heeft

Misschien moet je het meer zien als het binnentreden van een andere, hemelse dimensie, dichtbij, maar voor ons in nevelen is gehuld.

Daarom staat er: opgenomen in een wolk onttrok Hij zich aan hun ogen.

In elk geval blijkt dat na die hemelse opname er ook veel verandert in aardse relaties.

Mensen krijgen een andere kijk op Jezus - definitief met God verbonden - en ook een andere kijk op elkaar - kinderen, vrouwen en slaven worden broeders en zusters

Die verandering zien we allereerst bij de familie van Jezus.

Jezus eigen familie staat misschien ook heel dicht bij ons moderne mensen die moeite hebben met wie Jezus is.

Tegelijk kunnen ze ons ook helpen om een betere kijk op Hem te krijgen.

Handelingen 1 vertelt wie er bij elkaar waren in dat bovenvertrek.

Aan het begin van die periode van verschijningen zijn daar de leerlingen, enkele vrouwen, en ook Maria, zijn moeder, en zijn broers.

We staan op deze hemelvaartsdag eens stil bij dat laatste zinnetje, over zijn moeder en zijn broers.

Want Jezus komt uit een gezin. Hij is de oudste van meer kinderen.

Na hem komt Jakobus en dan nog meer broers waaronder Joses, Judas (niet Iskarioth), Simon en ook zussen, lezen we in het Marcusevangelie (Hst. 6:3)

Vader Jozef, de timmerman/aannemer is inmiddels overleden.

We kunnen ons voorstellen dat dat gezin heel wat te stellen heeft gehad met de oudste zoon en oudste broer.

Want je zult maar iemand als Jezus in je gezin hebben.

Tegen zijn moeder die op een bruiloft signaleerde dat de wijn op was, zei Jezus heel afstandelijk: wat wilt u van me? Zoiets zeg je toch niet!?

In het evangelie van Markus lezen we dat zijn familie dacht dat Jezus zijn verstand verloren had.

Wat te denken van een zoon die zegt dat niet de mensen met wie hij een bloedband heeft zijn moeder en broers zijn, maar zij die 'de wil van de Vader doen'.

Je kunt je de vervreemding en de verwijdering indenken

Jezus bracht in zijn aardse leven alle familieverhoudingen in de war!

Maar wie zitten daar in dat bovenvertrek in Jeruzalem te wachten op de uitstorting van de Geest?

Maria en de broers van Jezus!!!

Zullen we eens naast hen gaan zitten? Want we hebben zoveel vragen!

Opstanding uit de dood? Is dat echt gebeurd? Hemelvaart? Wat moet je daar nou mee? En: moeten we nu echt hoog van Jezus denken?

De familie is toch net zo sceptisch als wij?

Maar wat lees ik: moeder Maria die nog op een bruiloft van Jezus te horen kreeg: wat heb ik met u? 'is haar zoon trouw gebleven tot in de dood, tot bij het kruis en de begrafenis en nu zit ze hier ...

Broer Jacobus en broer Judas die eerst zeiden dat hij zijn verstand verloren had hebben ons een brief achter gelaten in het NT waar zij hun broer Jezus de hoogste wijsheid toedichten!

Sterker: broer Jacobus is leider geworden van de joods-christelijke gemeente van Jeruzalem, de moeder-gemeente van alle gemeenten.

Dat zelfs Jezus' eigen broers Hem zijn gaan belijden als Messias en opgestane Heer is veelzeggend: er moet echt wel wat gebeurd zijn.

En er is ook iets gebeurd.

Daar schrijft Paulus over in een brief aan de Korintiërs hst 15.

Hij vertelt dat Jezus als opgestane Heer eerst is verschenen aan Petrus, toen aan de 11 leerlingen, toen aan vijfhonderd andere broeders en zusters, toen aan apostelen in de bredere zin van het woord, en toen ook aan Jacobus, - ja, aan Jacobus, de broer die Hem ooit voor gek had verklaard!

Met andere woorden, Jezus is aan zijn volgelingen verschenen en tenslotte ook aan Jacobus en de hele familie van Jezus.

Om hen zo te overtuigen van zijn opstanding, van zijn liefde en vergeving die sterker zijn dan de dood.

Sommigen zullen gedacht hebben dat Jacobus zelf nu ook gek was geworden, sterker dat de hele familie van het padje af was.

Al leden van de Exoduskerk en leden van de Emmauskerk gaan we eens naast Jezus' familie in het bovenvertrek zitten.

En we bidden eendrachtig, luisteren aandachtig, zijn Gods tekenen indachtig
En we vragen ons af: Hoe zijn jullie, familie van Jezus ertoe gekomen om zo hoog over Hem te denken?

Hoe kom je tot een andere kijk op Jezus dan alleen maar gek, vreemd en bijzonder?
Ik denk dat zij tegen ons zeggen: er verschijnen in jullie tijd van Jezusboeken
Inderdaad: ik heb veel z.g. Jezus-boeken gelezen. Studies over wie Hij historisch was.

En de ene studie beweert dat hij een rebel was, de ander een mysticus, weer een ander een farizeese Jood, rabbi, profeet, of noem maar op.

Maar ik kom er achter dat al die studies een Jezus uit de hoed toveren die ervan tevoren al was ingestopt.

Een uitvergroting van eigen ideeën, wensen en eigen tijd.

Precies zal de familie van Jezus zeggen tegen ons.

Wij hebben geleerd allereerst Jezus los te laten in Gods Hand. Want daar hoort Hij thuis.

Niet alles uit het leven van Jezus is noodzakelijk om te weten.

Daarom lees je in de evangeliën niets over wat er zich afspeelde na zijn geboorte tot aan zijn openbare optreden. Dat doet er niet toe.

Alleen het verhaal over de 12 jarige Jezus doet er toe want daar vertelden Hij dat hij er toe bestemd was om in de dingen van zijn Vader te zijn.

Wat er wel toe doet, vertellen de evangeliën, is dat Hij van God gekomen is, dat Hij drie jaar heeft opgetreden in Gods naam predikend en genezend en ze vertellen nog het meest uitgebreid over zijn laatste week in Jeruzalem, dat Hij geleden heeft, gedood is, begraven en opgewekt en nu leeft bij God.

En Jezus, die eerst door ons, zijn eigen familie, voor gek werd verklaard, wordt betuigd als heil voor de wereld is, want God werkt door Hem heen in volle glorie en vooral in pure genade voor ons allen.

De vraag is of we wel zonder Hem kunnen, of onze wereld wel zonder Hem kan.

Nee, we kunnen *niet* zonder werd de overtuiging van Jezus' familie, van Jacobus en Judas en Maria, van meer mensen, een hele stoet

Allemaal zusters en broeders in het doen van de wil van de Vader van Jezus.

Hoe komen ook wij daartoe?

Ik denk dat je moet beginnen te doen waarin Maria ons voorging: je kind loslaten.

In het aardse leven moeten ouders hun kinderen loslaten: dat is alle dromen en wensen die je van hen hebt laten varen zodat ze zichzelf kunnen worden.

En later ook andersom: kinderen moeten hun ouders loslaten.

Maar wie dat doet merkt dat negatieve bindingen vaak tot positieve banden worden.

En die stap moet je ook maken naar Jezus toe: laat Hem los in de handen van wie Hij toebehoort, Zijn Vader, en dan zal je merken dat in Hem de Vader zich op een nieuwe wijze laat zien en gaat raken als Een voor allen.

Het is om die reden dat je in de schilderkunst stralenkransen om Jezus' hoofd ziet en in de muziek zoals bij Bachs Mattheuspasion zijn Jezus woorden omgeven door hemelse violen.

Hemelvaartsdag wil ons vooral zeggen: Niet alleen wij moeten Jezus loslaten, maar Jezus heeft ons ook los gelaten, zodat zijn Geest ademdichtbij gaat werken.

Die Geest die ons doet erkennen dat Jezus bij God hoort, bij Gods nieuwe wereld.

Een wereld waar we elkaar niet vasthouden in oude beelden van elkaar, maar nieuw als broeders en zusters van Jezus, lid van zijn wereldwijde familie.

Die Geest die ook kan werken in families waar de bloedband ook wel eens een blokkade kan zijn want we kennen elkaar maar al te goed, we geven de fouten van het voorgeslacht door.

De zonden van de vaders worden bezocht aan de kinderen: een ruzie in een familie blijkt een generatie daarvoor ook te hebben plaats gevonden en zo gaat het maar door totdat een de ban breekt omdat de Geest vaardig wordt...

Dus: als de Geest van de verhoogde Heer nu eens vaardig wordt...

Op 29 mei 2019 was er een samenkomst in de Grote kerk in Dordrecht waar 40 kerken en kerkgenootschappen een verklaring van verbondenheid tekenden.

Dat was 400 jaar geleden bij de synode van de Dordrecht wel anders in de kerkelijke familie van Remonstranten en Contra Remonstranten.

De Geest wordt vaardig!

Gelukkig is Jezus aan ons oog onttrokken, gelukkig is Hij niet meer aan een plaats gebonden, gelukkig kan hij nu overal zijn waar 2 of 3 in zijn naam bij elkaar zijn.

Hemelvaart is een troost-dag: de Heer heeft zich in de hemel terug getrokken met een leven bekroond door zijn Vader.

En zo komt zijn Geest vrij om met een wereldvaart ons allen te bezielen.

Heeft Hij u al bereikt?

Amen