

## Markus 1:29-39

- 29 ¶ Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes.
- 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar.
- 31 Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
- 32 's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe;
- 33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld.
- 34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
- 35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.
- 36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna,
- 37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!'
- 38 Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.'
- 39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

## Gemeente van onze Heer Jezus Christus, **Dia 1**

Vanuit de lucht vallen twee gebouwen je op in het huidige Kapernaum. Een gebouw als een soort vliegende schotel en een gebouw als een ruïne. De laatste is een overblijfsel van een synagoge die gebouwd is over de plek van de synagoge waar Jezus heeft gepreekt. En dat andere gebouw is gebouwd over het huis van de schoonmoeder van Petrus. Die zweeft boven de resten van dat huis dat je vanuit binnen kunt bekijken. Wat maakt deze foto zo bijzonder? Dit: in de eerste drie eeuwen hebben synagogegangers en christenen die in het huis van de schoonmoeder van Petrus samenkwamen in vrede met elkaar geleefd. Het is dus mogelijk om met een grondig verschil van mening toch in de vrede te leven

Kafarnaum: het was geen achterafdorpje maar een druk vissersstadje **Dia 2**  
Een stadje dat er vroeger een echte haven had en bovendien grensplaatsje was. De kilometerpaal is daarvan nog een stille getuige. En in dat stadje gebeurde die genezing van de schoonmoeder van Petrus. Alles gaat snel in het Marcusevangelie. 51 maal komt een woord voor dat met snel, haastig, of direct vertaald kan worden. Het gaat ook snel met de genezing zou je zeggen. 'Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en zij begon voor hen te zorgen'. Was het misschien een wonderlijke schoonmoeder? Theoloog en psychotherapeut Eugen Drewerman gooit het daar op. Hij beweert dat toen Petrus Jezus was gaan volgen zijn schoonmoeder boos werd. Want Petrus had haar dochter bij haar weggeroofd en nu moest zij al het werk doen. Zij zou ziek van boosheid zijn geworden en in bed terecht zijn gekomen

Maar toen Petrus met Jezus binnenkwam en ze zag wie Jezus was gaf haar dat vertrouwen.

Haar boosheid verdween als bij toverslag!

Een hand van Hem was voldoende om overleefd te komen.

Voor Drewerman een boodschap over hoe we vandaag moeten omgaan met mondiale dochters, zonen en kinderen.

Niet boos worden omdat ze jou met een leeg nest achterlaten maar ze het vertrouwen gunnen.

Wat ik daarvan vindt?

Met het wijze advies ben ik het eens maar dat als boodschap van dit verhaal te zien vind ik kletsboek.

Natuurlijk is het zo dat een mens ziek kan worden van boosheid en ook dat je kunt vluchten in ziekte (geen verantwoordelijkheid willen dragen).

Natuurlijk is het ook zo dat een mens geheeld wordt als ie ziet wie Jezus is, als ie met Hem in relatie wordt gebracht.

Maar het gaat om meer!

We gaan naar het verhaal.

Het gaat over de schoonmoeder van Petrus. Petrus was dus getrouwd.

Als hij de eerste bisschop en paus was, was hij dus gehuwd. Maar dat terzijde. Schoonmoeder heeft koorts en ligt op bed in haar huis in Kapernaum.

Koorts werd gezien als een tegennatuurlijke warmte, een vuur, dat drinkt en niet eet.

De dreiging die van koorts uitging in die tijd moet je niet onderschatten.

Infecties door virussen en bacteriën waren levensbedreigend want vaccins en antibiotica waren er nog niet.

Dus alles hing af van je eigen immuunsysteem

Het is alsof het evangelie ons vertelt dat Jezus Degene is die ons immuunsysteem komt versterken

En dan niet alleen geestelijk maar ook fysiek

Ik vind het veelzeggend dat de genezing in dat huis staat ingeklemd tussen de prediking van Jezus in de synagoge en de genezing van zieken en uitdrijving van demonen voor de deur van het huis.

Blijkbaar staan twee zaken bij Jezus op één lijn: verkondigen en genezen/bevrijden.

Bij ons is dat anders: mankeer je iets aan je lichaam dan ga je naar de dokter.

Heb je iets aan je psyche (stress) dan ga je naar de psycholoog.

En heb je iets aan je geest (zingevingsvragen) dan ga je naar de dominee, of geestelijk verzorger.

Maar Marcus ken zo'n onderscheiding niet: hij is holistisch.

Nu is het goed dat de dokter niet voor dominee speelt en de psycholoog en dominee niet voor dokter.

Maar alledrie weten ze dat het wijs is om de mens wel als een geheel te blijven zien.

Zo bid ik voor lichamelijke kwalen praat/counsel ik met mensen over verliezen.

En de psycholoog zal ook kijken in hoeverre je probleem zich lichamenlijk vertaalt.

Natuurlijk: de dokter zal ook vragen hoe je gedrag is en of je spanningen hebt.

Met andere woorden: wij delen alles wel keurig op en in, maar we weten ook dat we als specialisten breder moeten kijken.

Het gaat om de hele mens naar geest ziel en lichaam

Jezus is gekomen voor de hele mens als het grote vaccin.

Wat doet Hij? Hij reikt die vrouw een hand.

Dat is wat: als vreemde man een vrouw een hand geven - onbehoorlijk!

Bepaalde moslims weigeren daarom een vrouw een hand te geven.

Maar Jezus overschrijdt die grens in zijn tijd.

En dat niet alleen: Hij houdt zich ook niet medische afstandregels en komt rustig binnen de 1 ½ meter.

Quarantaineregels in de omgang met melaatsen waren bekend.

Maar voordat iemand kan roepen: 'Meester, niet doen', heeft Jezus haar bij de hand gevat.

Voor Jezus is het virus niet besmettelijk, maar is zijn vaccinatie besmettelijk.

Wat leren we hier uit?

Niet dat wij alle afstandregels aan onze laars moeten lappen.

Wij zijn Jezus niet, maar we mogen wel naar mogelijkheden zoeken om die ander meer nabij te komen.

Sterker: we moeten er alles aan doen!

Hoe krijgen we een wereld waar mensen weer voor echt voor elkaar kunnen zorgen?

Want dat is het gevolg van het vaccin dat Jezus is: "en zij begon voor hen te zorgen".

Let wel: in meervoud. Het slaat op Jezus en de discipelen

### **Dia 3**

Misschien goed om even te luisteren hoe de Naardense Bijbel het letterlijk weergeeft in de tegenwoordige tijd:

'Hij gaat naar haar toe, grijpt haar bij de hand *en wekt haar op*.

Opwekken, dat doet je denken aan de opwekking van Jezus Christus Zelf.

Die schoonmoeder beleeft dus een soort opwekking uit de doden.

Dat geeft te denken.

Wij leven in een tijd waarin het doods toegaat door de lockdown: we ontmoeten elkaar niet echt, we krijgen er ook last van, we zijn onzeker, gespannen.

We hopen op een vaccin.

Maar wordt alles dan weer bij het oude en normaal?

Eigenlijk is dat niet te hopen.

Want het normale is en was niet goed: we leefden grenzenloos, gewetenloos...

Luister eens wat er gebeurt als de schoonmoeder door Jezus wordt opgewekt.

Zie, het koortsvuur laat haar los en zij is hen gaan *bedienen*

Voor dat woord 'bedienen' staat een woord waar ons woord 'diaconie' van is afgeleid.

Zij begon hen te 'diaconieen' en dat is weer letterlijk *aan tafel bedienen*.

Opwekken, opstanding heeft dus alles te maken aan tafel bedienen.

Aan tafel, aan de avondmaaltafel is ook alles begonnen.

Als er in de vroege gemeente avondmaal werd gevierd namen de rijke gemeentelieden voedsel voor de armen mee en deelden ze dat met elkaar.

En aan het einde van de maaltijd gedachten ze Jezus' dood en opstanding die een en al mededeelzaamheid was.

Zou het ultieme vaccin ons geschikt willen maken om te dienen: elkaar, de schepping, God.

Dat is het nieuwe normaal.

In de Chorakerk in Istanboel kon je tot voor kort dit prachtige mozaiek zien. **Dia 4**

Jezus wekt de schoonmoeder van Petrus op.

Tot voor kort want ook deze prachtige kerk is net als Hagia Sophia een Islamitische gebedsplaats is geworden.

De Turkse president meent er goed aan te doen om alle christelijke heiligdommen in Turkije zich toe te eigenen en dienst te laten doen als moskee.

Hij had van het stadje Kapernaum kunnen leren dat je ook in vrede met elkaar kunt omgaan.

In elk geval: De eredienst begon daar waar opstanding en diaconie centraal stonden.  
Een nieuw normaal.

De hand reiken kan nu nog niet, maar ik las het voornemen van iemand in het kerkblad om 25 mensen een kaartje te sturen.

Teken van een nieuw normaal.

Als we dat doen naar mensen die wij niet kennen, die ziek zijn, of last hebben vanwege allerlei trauma's.. Dan zorgen wij.

Er zijn mensen die makkelijk in de omgang zijn, maar er zijn er ook waar je een gebruiksaanwijzing bij nodig hebt.

De eersten hebben altijd veel vrienden. Alles lijkt vanzelf te gaan.

De laatsten stoten soms mensen van zich af maar juist daar zouden we in moeten investeren.

Want er is werkelijk niets besmettelijker dan Gods goedheid.

Daarom: laat je bij de hand vatten door de Heer.

Laat je opwekken en wees dienstbaar. Wees zelf een vaccin

Tot het Koninkrijk komt en eens de gevolgen van de grote vaccinatie zichtbaar zijn.

Amen