

## Jeremia 32

- 1 In het tiende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda (het achttiende regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babylonië) richtte de HEER zich tot Jeremia.
- 2 De troepen van Nebukadnessar belegerden Jeruzalem en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de wacht, dat tot het paleis van de koning van Juda behoorde.
- 3 Koning Sedekia had hem daar gevangengezet omdat hij had geprofeteerd: >Dit zegt de HEER: Ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië; hij zal haar innemen.
- 4 Koning Sedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen, maar aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. Hij komt oog in oog met hem te staan en zal persoonlijk met hem spreken.
- 5 Daarna wordt hij naar Babel gevoerd, waar hij zal blijven totdat ik naar hem omzie. Bspreekt de HEER. Alle verzet tegen de Chaldeeën zal nutteloos zijn.
- 6 Jeremia zei: >De HEER richtte zich tot mij met de woorden:
- 7 AChanamel, de zoon van je oom Sallum, is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen, omdat jij als lossers de plicht hebt die in de familie te houden.
- 8 Het gebeurde zoals de HEER had gezegd. Mijn neef Chanamel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij: AKoop alsjeblieft mijn akker in Anatot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als lossers het recht van eerste koop, jij kunt hem in de familie houden. Ik begreep dat dit een opdracht van de HEER was
- 9 en kocht de akker van mijn neef Chanamel uit Anatot.
- 10 Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Chanamel zeventien sjekel zilver, die ik afwoog in een weegschaal.
- 11 Ik gaf zowel het verzegelde contract, waarin de bepalingen en voorwaarden waren vastgelegd, als het open contract

12 aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machseja. Dat deed ik ten overstaan van mijn neef Chanamel en de getuigen, die het contract mede hadden ondertekend, en in aanwezigheid van alle Judeeërs die zich in het kwartier van de paleiswacht bevonden.

13 In hun bijzijn gaf ik Baruch de volgende opdracht:

14 ADit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Stop deze contracten, zowel het gesloten als het open contract, in een kruik; dan blijven ze lange tijd in goede staat.

15 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht.

16 Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de HEER:

26 Hierop richtte de HEER zich tot Jeremia:

27 >Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

28 Dit zegt de HEER: Ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën, koning Nebukadnessar van Babylonië zal haar innemen.

29 De Chaldeeën, die de stad bestormen, zullen haar binnendringen en haar platbranden: alle huizen waar de Israëlieten op de daken voor Baäl wierook hebben gebrand en aan andere goden wijnooffers hebben gebracht. Ze hebben me daarmee gekrenkt.

42 Dit zegt de HEER: Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof.

43 Jullie zeggen dat dit land een woestijn is, zonder mens of dier, en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is, maar er zullen weer akkers worden gekocht.

44 Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen, in het gebied van Benjamin, in het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negev. Want ik zal hun lot ten goede kerenBspreekt de HEER.=

## Johannes 12

23 Jezus zei: >De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.

24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Jeremia 32:1-16; 26-29;42-44

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Stelt u zich eens voor dat u vandaag uitgenodigd wordt geld te steken in een failliet verklaarde onderneming.

Zou u op dat aanbod ingaan? Ik denk het niet.

Maar het is wel uitgerekend datgene waartoe de profeet Jeremia door zijn neef uitgenodigd werd.

Het was de vooravond van Jeruzalems val in 586 voor Christus.

De Babyloniërs belegerden de stad en zullen haar spoedig veroveren, verwoesten en de bevolking wegvoeren.

Jeremia zit in de gevangenis -koning Zedekia had hem gevangen laten nemen- en dan vindt er een merkwaardig voorval plaats.

Jeremia krijgt bezoek van zijn neef, Chanamel.

Hij doet Jeremia een vreemd voorstel: Of Jeremia zijn akker wil kopen.

Die akker was familiebezit en in Israël was er een wet die mensen in armoede het recht gaf om hun bezit aan verwanten te verkopen. Dan bleef het in de familie. En kon je het misschien nog eens terugkrijgen.

Maar je begrijpt waarom die neef van die akker af wil; hij weet wat hem te wachten staat: deportatie, weg akker, weg boerderij. Dus hij dacht: laat ik wat geld meenemen. Misschien trapt die dwaze Jeremia er wel in. Nog even voor sluitingstijd hem iets aansmeren.

Merkwaardige situatie: Jeremia in de gevangenis krijgt een akker aangeboden in bezet gebied. Ten eerste: Wat moet een gevangene nu met een akker -hij kan er niet bij- Ten tweede: en dan nog een akker die in vijandelijk gebied ligt? -daar kom je dus nooit!-

Maar heel merkwaardig: Jeremia koopt die akker. Hij die de ondergang profeteerde van Jeruzalem en dus van die akker, hij koopt dat stukje land.

En hij doet het niet stiekem, nee, heel officieel: met een notaris, een duplo koopakte, met getuigen erbij en het verzegelde koopcontract gaat ook nog via zijn secretaris Baruch in een kruik om voor lange tijd bewaard te worden.

Ziet u Chanamel weggaan met een triomfantelijke blik in zijn ogen?

Hij zal denken: Gelukkig dat ik nog een gekke neef heb, die je erin kan laten lopen en zelfs bereid is te veel te betalen voor aandelen in een failliete boedel. Chanamel heeft alleen maar oog voor geld.

Maar kijk eens naar Jeremia: voor hem was de komst van zijn neef een preek van God Zelf. Hij was de koning te rijk met dat akkertje. Voor hem was het een onderpand, een cadeaubon, tegoedbon, een irischeque van Gods belofte; een future -investment, een toekomstinvestering. Dwars door het lepe gepraat hoort hij Gods eigen stem: 'koop dat stuk land maar, want er zal een tijd komen dat er weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden'.

Dit verhaal -wat ik zelf niet kende en afgelopen weken voor het eerst las- is een verhaal met een bijzondere boodschap.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe je kunt investeren in >hoop=.

Hoop is dus ook een kernwoord bij Jeremia. Wie denkt dat Jeremia alleen maar kan klagen en oproepen doen tot boete -Jeremiëren- heeft het mis.

Jeremia is ook profeet van de hoop.

En hoop is niet een oppervlakkige praat. Zo van straks wordt het beter, >alles zal reg kom!= Oppervlakkig optimistisch moeten en mogen we ook niet zijn t.a.v. deze wereld.

We weten dat het Midden-Oosten een kruitvat is met vonken naar alle werelddelen, we weten van de milieuvervuiling, de verarming, de honger, de terreur in onze wereld. Er zijn werkelijk apocalyptische bedreigingen.

En soms kan je eigen leven een wereldprobleem met zo'n apocalyptische dreiging worden: hoe verder na die scheiding, na dat verlies van je man, vrouw, kind, nadat je man of vrouw dement is geworden, na dat je je werk hebt verloren, hoe verder met de weinige financiële

middelen? Hoe verder met de kerk, het geloof? Dan heb je geen behoefte aan oppervlakkige mooipraat. Dat is prietpraat!

Een paar dingen leer ik van Jeremia.

Deze vreemde profeet investeert in een ogenschijnlijke failliete boel die voor hem een cadeaubon van de toekomst is, de irischeque van het land van belofte.

In de eerste plaats leer ik: Jeremia is geen lichtvaardige optimist.

Hij zegt niet: mensen, het zal allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Alles komt goed. Leef maar gerust en geniet een beetje.

En Jeremia is ervan overtuigd dat als een mens, een volk zijn leven niet betert dat het dan zelfs verkeerd afloopt, dat je dan onheil over je heen roept. En wie verkeerde keuzes maakt in eigen leven krijgt de rekening gepresenteerd en moet de gevolgen ervan dragen.

70 jaar zal de ballingschap duren als je geen gehoor geeft...horen we Jeremia zeggen en dus geen twee jaren zoals anderen zeiden...

Vele maken klinkt het appel bij hem: 'beter uw handel en wandel. Verbeter uw leven'.

Dat zullen we met hem mee moeten zeggen.

Daarom: Kies bewust. Luidt het appel in de 40-dagentijd van de ZWO-cie en dat moet je niet alleen doen t.a.v. dingen kopen, maar het betekent ook: Communiceer met elkaar als man en vrouw, kinderen en ouders, werkgevers en werknemers, God en mens.

Denk niet lichtvaardig, leeft niet te lichtvaardig, hoor ik Jeremia keer op keer zeggen. Leef bewust! Want anders....

Aan de andere kant: het nee tegen alles wat mis is, het nee tegen een wereld verloren in schuld, mag niet het laatste woord hebben. Dat heeft bij Jeremia ook niet het laatste woord. God laat zijn wereld niet vallen.

En dat God zijn wereld niet laat vallen, daarvan is het stukje land Israel een teken.

Het land Israel is het teken dat God er wil zijn en een oproep aan het volk om er voor God te zijn.

En de akker die Jeremia koopt zal daar weer het teken van zijn: teken van het teken van God trouw.

Die akker zal een tijd lang niet bereikbaar zijn -Jeremia in de gevangenis en de akker bezet gebied-.

Zo is je leven soms, dat er veel onbereikbaar is en dat je meer leeft van beloftes -maar dat mag en zal niet het laatste woord hebben. Eens zal er vervulling komen!

Die akker is teken dat God zijn volk niet laat vallen. Dus ook ons niet, ook jou niet.

In de tweede plaats leer ik het volgende: als Jeremia inderdaad als een teken van hoop die cadeaubon van de toekomst koopt, die akker, dan stelt hij een daad.

Hij doet iets in de hoop dat... in het geloof dat, in het vertrouwen dat...

Hij heeft daartoe geen harde garantie voor de toekomst, d.w.z. wat hij doet kan hij niet berekenen, bewijzen, niet hard maken aan zijn omgeving.

>In het verleden gedane investeringen geven geen garantie voor de toekomst=, hoor ik op de radio.

Zoiets zal Jeremia ook wel gehoord hebben met andere woorden.

De enige garantie die hij heeft is het geloof van: ik ken God te goed om te denken dat ondergang het laatste is; ik hoop, omdat ik hoop op God. Dat was zijn garantie.

Het gaat om een heel diep vertrouwen in de mogelijkheden die bij God zijn.

Dat gaat gereformeerd (en hervormd) niet zo gemakkelijk af. We willen alles organiseren, plannen.

Dat zit ook in mij: ik ben eerlijk gezegd een z.g. >controlefreak=, ik wil alles beheersen, in de hand houden, berekenen, maar dingen echt durven loslaten, durven doen in geloof... oei!

Maar daarin gaat Jeremia ons voor: hij stelde een geloofsdaad, deed een concrete geloofsinvestering in de toekomst.

Het lijkt op wat mensen in het concentratiekamp deden: die waren bezig met de vraag wat te gaan doen als ze eruit kwamen! Het lijkt op wat mensen in het ziekenhuis soms doen: ze zijn al zaken aan het regelen voor de tijd dat ze eruit komen; het lijkt op wat mensen in het hospice doen"vanaf hun sterfbed zijn ze bezig met regelingen voor het nageslacht.

En wij? 40 dagen lang worden suggesties gedaan om tot daden te komen.

Waar investeert u in? Welke daad stel jij in je klas, t.a.v. de kerk? Welke daad stelt u ten aanzien van je partner, je kinderen; wat laat je na als een teken van hoop?

Geloven kan niet zonder een concrete daad.

In mijn Youth For Christ-tijd had ik een bijbelstudieboekje dat als titel had >Het komt je niet aanwaaien=. We spitten dat een heel jaar door.

Toen we daar mee klaar waren kwam deel 2 uit. Hoopvol ging ik naar de boekhandel en kocht het boekje. Het had als titel: >het komt je nog steeds niet aanwaaien=.

Geloven komt je inderdaad niet aanwaaien. Stel een daad en wees niet zo berekenend, maar ga eens over je grensje heen en weet dat wat je doet een teken is van God.

Het gaat er dus om dat in het vertrouwen dat God er is en met de concrete stap die ik daar vanuit zet, er hoop gaat gloren over die grauwe wereld en die grijze mensen van vandaag.

Dat de situatie waarin ik gesteld wordt anders wordt zoals Jeremia er anders van werd, dat het thuis anders wordt, in de gemeente anders wordt...

Een bemoedigend verhaal misschien, dat verhaal van die gevangene met zijn stukje nieuw verworven land dat hij nooit zal zien.

Iemand die iets dwaas doet omdat hij hoop had. Maar bij hopen hoort >dwaze= dingen doen. Zoals de dwaze moeders elke week doen op het Plaza del Mayo in Buenos Aires

>

Ik zal de halmen niet meer zien, nog dragen ooit de volle schoven, maar doe mij in uw oogst geloven waarvoor ik dien=, dichte Roland Holst.

Dat is mooi dichterlijk gezegd

Maar iets platvloerser uitgedrukt gaat het dus om de bekende druppels op de gloeiende plaat.

Daar is de christelijke geloofsgemeenschap voor!

Soms denk je dat je niet zoveel bijzonders doet. Bij iemand geweest die verdriet had, naar iemand omgekeken die nogal alleen was, geprobeerd wat menselijk te blijven in je werk, negatief gepraat tegengesproken, bezig geweest in en ergens voor... Druppels op de gloeiende plaat.

En waarom doe je dat? Omdat er iemand was die doorging, ook toen ze Hem het leven onmogelijk maakten en het werk Hem bij de handen afbrak. Je doet het vanuit het geloof dat in die mens God zich investeerde in ons...

Dat is het grote verhaal van de hoop!

Ook als het mij mislukt, is de boodschap van dit verhaal, hét mislukt niet.

Dus: wees een teken van hoop, want God heeft in onze ondergaande wereld een graf geopend en zijn Zoon uit de doden opgewekt.

Zijn evangelie bevat het contract van God met mensen.  
Zijn eeuwige liefde mag door Israël en de wereld en door ons aanvaard worden.  
De prijs is betaald, een losprijs voor velen!  
Een unieke brief bezegeld met het bloed van het kruis.  
Een open brief want alle volken mogen erin lezen.  
Je leest daarin: God is ons getrouw.  
Er is toekomst! En geloven is: jezelf in hoop aan die toekomst overgeven.

Amen

Orde 2 april

Zingen: Psalm 43:1,3  
Stilte-Votum-Groet  
Zingen: Psalm 43:4  
Psalmgebed naar Psalm 85  
Zingen: Gezang 294:1,2,3,4,5,6  
Gebed  
kinderen naar voren  
Zingen: Jeremia 1,2  
Lezing: Jeremia 32:1-16; 26-29;42-44  
Zingen: Gezang 351  
Lezing NT: Johannes 12:23-25  
Zingen: Gezang 252:3  
Preek  
Zingen: Gezang 223  
Geloofsbelijdenis door ZWO cie  
Collecte  
Gebeden-Stil gebed-Onze Vader  
Zingen: Lied 82 EL  
Zegen